

TROUWEN IN DE OPEN HOF

Hoe gebeurt een kerkelijke zegening?

In de Open Hof wordt er getrouwd in een zondagse ochtendviering of in de eigen kring op een ander moment in de week. De huwelijkspartners geven elkaar het ja-woord of spreken een andere vorm van bevestiging naar elkaar uit. Er kunnen ringen worden uitgewisseld en er kan een knielbank bij worden gebruikt, en men ontvangt een zegen.

Wat is de betekenis van de zegen van God?

Zegenen is meer dan van mens tot mens iemand het goede toewensen. Zegenen is het goede toewensen namens God. De zegen – al dan niet uitgesproken door een mens – is van God. God geeft Zijn zegen aan een duurzame verbintenis tussen mensen. Een zegen ondersteunt mensen en doet hen groeien.

Gaat er een voorbereiding aan vooraf?

Als je contact opneemt met een predikant kun je afstemmen wanneer je huwelijk kan worden gezegend. In het voorbereidingsgesprek met de betreffende predikant kun je de motivatie om voor de kerk te trouwen bespreken en kun je nadere wensen te kennen geven.

Moet ik eerst trouwen voor de burgerlijke stand?

Ja, nadat je burgerlijk huwelijk is gesloten door de ambtenaar van de burgerlijke stand kun je een kerkelijke zegen over je huwelijk ontvangen. Bij een geregistreerd partnerschap kan een kerkelijke zegening ook vóór het sluiten van het partnerschap plaats vinden.

Kan ik in de Open Hof trouwen met iemand van hetzelfde geslacht?

Ja, dat kan. Een huwelijk of een geregistreerd partnerschap tussen personen van hetzelfde geslacht komt ook in aanmerking voor een kerkelijke zegen.

Kan ik met mijn ongelovige partner om een zegen over ons huwelijk vragen?

Als jullie elkaar in je keuzen ondersteunen, kunnen we in gesprek gaan over liefde, trouw en geloof, en op zoek gaan naar vormen en formuleringen waar jullie beiden achter kunnen staan.

Is dit alles wat ik moet weten?

Dit korte overzicht over het Trouwen in de Open Hof is uiteraard niet compleet. Als je nog meer over trouwen voor de kerk wilt weten, of een specifieke vraag hebt, ben je van harte uitgenodigd om met een van de beide predikanten contact te zoeken. Zij zullen je te woord staan en je vragen beantwoorden.

Ds. Hans Reedijk

