

Wat is een Stipavond?

Op een leuke eetlocatie in Ede komen eens in de maand tussen de tien en twintig mensen bij elkaar om samen te eten en te geinen. Je kunt vanaf 18.00 uur binnenlopen en om 18.30 beginnen we met de maaltijd. Vaak ontstaan er spontane gesprekken over sport, werk, hobby, geloof; kortom over het leven. Onder eten nemen we ook de tijd om kaarsjes aan te steken voor mensen waarmee je iets hebt of had. Om 20.30 sluiten we de avond af. Op een Stipavond gaat het om de ontmoeting. Het geloof komt er ter sprake, zonder bijbelstudie of liederen. Je kunt er je verhaal kwijt en je vragen over God en geloof stellen. Maar het gaat vooral om de ontspanning door ontmoeting.

Het gaat er om de gein.

Gein is afgeleid van het woord genade. Je zou kunnen zeggen dat genade het licht is dat God laat schijnen waar het donker is. Of dat donker nu zonde is, of lijden, of gebrokenheid, of frustratie, of teleurstelling. Genade is dus méér dan de vergeving van onze zonden. Genade is nieuw licht, nieuw leven. Genade rekent niet alleen af met ons verleden maar opent ook onze toekomst (Ds. Jos Douma).

**Hier mag je zijn wie je bent
en willen we zuinig zijn op elkaar
want God is zuinig op ons**



Gastvrije kerken

Misschien is de drempel buiten hoog. Een onbekende kerk buiten de muren, met vreemde mensen, misschien zelfs in een vreemde stad....

Maar bedenk dan dat kerkmensen goede mensen zijn. Je kent ze eigenlijk al vanuit de bajeskerk. Het zijn namelijk dezelfde soort mensen als de vrijwilligers die wekelijks in de gevangenis de kerkdiensten bezoeken en daar samen met jou hebben gebeden en gezongen. En waar je na afloop mee hebt gepraat. Mensen dus, die te vertrouwen zijn. Mensen met aandacht en geduld.

**Warmte en hartelijkheid zijn
de beste kenmerken van een kerk.
Zeker van een Kerk met Stip.**

Waarom die Stip?

Het schijnt dat zwervers vroeger een stip aanbrachten op huizen en boerderijen die openstonden om hun onderdak te verlenen. Hierop heeft *Kerken met Stip* voortgeborduurd. Laagdrempelige, gastvrije plekken waar echte belangstelling is voor ex-gedetineerden die een nieuw begin willen maken. Geloofsgemeenschappen die open staan voor iedereen, want niemand is zonder zonde.

Landelijk netwerk

Inmiddels bestaat er een landelijk netwerk van *Kerken met Stip*, waar justitiepastores en predikanten vanuit de gevangenis contact mee kunnen leggen en naar kunnen verwijzen. Meer over dit landelijk net werk lees je op de website: www.kerkenmetstip.nl



De Open Hof, Kerk met Stip



'De Open Hof' is een bruisende protestantse wijkgemeente in de wijk Veldhuizen van Ede (vlak bij het winkelcentrum Bellestein).

Wij vinden het belangrijk dat mensen bij ons het geloof op hun eigen manier kunnen belijden. Niet opgelegd of voorgeschreven, maar als iets dat van jezelf is.

We zijn een open gemeenschap: gevarieerd in samenstelling, informeel, gelijkwaardig en belangstellend naar elkaar. We proberen zoveel mogelijk 'maatje' voor elkaar te zijn, zeker bij zorgen en problemen. Want God heeft ons aan elkaar geschonken, we hebben elkaar gewoon nodig.

In onze vieringen zien we om naar de wereld en naar elkaar. We zingen, bidden, lezen uit de Bijbel en luisteren naar een uitleg. We hebben veel jonge gezinnen met kinderen en geven hen in de dienst veel aandacht. In de viering is er een goede balans tussen eerbied en ontspanning.

Kerkgebouw:

Hoflaan 2 6715 AJ Ede.
Bushalte 'Binnenhof' van buslijnen 3 en 4.

Kerkdiensten:

Zondagmorgen 's zomers om 9.30 uur (vanaf 1 april), 's winters om 10.00 (vanaf 1 oktober).
Koffiedrinken en ontmoeting na afloop.

Gelovigen ontmoeten

Heb je zin om eens met andere mensen samen te eten en heb je (misschien) iets met het christelijk geloof?

Dan mag je niet ontbreken op een Stipavond! Op deze eetavond kom je in contact met kerkmensen. Je zit samen aan tafel en kunt het ondertussen over van alles en nog wat hebben.

Lekker eten staat centraal, gezelligheid krijg je erbij. Je hoeft er niets (zelfs niet over geloof praten).



De Stipavond is vooral bedoeld voor mensen die na een gevangenisstraf (weer) in Ede of elders op de Veluwe zijn komen wonen. Vaak hebben ze in hun detentie, of daarna, interesse gekregen in het christelijk geloof. De mensen die de avonden organiseren weten iets over 'binnen' en 'buiten' en willen je graag helpen een goed plekje te vinden in één van de vele kerken in Ede en omgeving.

Stipavond bijwonen?

- ✓ Kijk op de website www.openhof-ede.nl of www.meet-inn.nl op welke maandagavond er de komende maand een Stipavond is.
- ✓ Geef je op zodat we voldoende inkopen doen. Je kunt je opgeven tot 15.00 uur van de bewuste Stipavond. Dat kan per email (kerkmetstipede@gmail.com) of telefonisch bij Meet-Inn (0318 650187).
- ✓ De Stipavond wordt gehouden bij Meet-Inn Inloopcentrum, Notaris Fischerstraat 10 (achter ijssalon Bernardo)
- ✓ De avond begint om 18.00 uur en duurt tot ongeveer 20.30 uur.
- ✓ Je betaalt € 2,50 voor alle consumpties (maaltijd en koffie)

In principe is er **elke tweede maandag van de maand een Stipavond**. Kijk voor actuele datums op de boven genoemde websites.

Contact:
Open Hof
Hoflaan 2
6715 AJ Ede
kerkmetstipede@gmail.com
www.openhof-ede.nl



Adres Stipavond:
Meet-Inn Inloopcentrum
Notaris Fischerstraat 10
6711 BC Ede
0318 650187
info@meet-inn.nl
www.meet-inn.nl



Chillen op een Stipavond

lekker eten & mensen ontmoeten



Codewoorden:
Voel je vrij, geloof het of niet



Elke tweede maandag van de maand in Meet-Inn Inloopcentrum (achter ijssalon Bernardo in Ede-Centrum)